



Zoals het moet

Intro;
Wohoho.....

Couplet;
Door mijn vader en moeder
Wordt ik opgevoed
Ze leren mij
Wat slecht is en wat goed

Is het belangrijk
Hoe ik me gedraag?
Of is dat geen gewone vraag?

Refrein;
Wohoho
Leer mij zoals het moet
Dan komt het wel goed
Dan weet ik hoe ik leven moet

Couplet;
Ze geven ons eten,
Kleren, onderdak
Bij hun voel ik
Mij op mijn gemak

Ik ben ook wel ondeugend
Misschien ook wel eens STOUT
Soms doe ik het goed
En soms doe ik het FOUT

Refrein;
Wohoho
Leer mij zoals het moet
Dan komt het wel goed
Dan weet ik hoe ik leven moet

Brug;
Straks ga ik het huis uit
Dan ben ik opgevoed
En als ik zelf een kind krijg
Dan weet ik hoe het
Weet ik hoe het moet