

Ooit weer morgen

Ik kijk naar de foto
Van toen je net geboren was
En ik voel weer die vreugde
Begon alles nog maar pas

Ik hield je in mijn armen
Liefdevol intens geluk
Om je naar morgen te brengen
Ons geluk kon niet meer stuk

Nu weet ik wel beter
Woorden schieten me tekort
Ik hou je foto stevig vast
Hoop dat het ooit weer
Ooit weer morgen wordt

Al mijn gedachten
Gaan terug in de tijd
Nooit meer kan ik vergeten
Die beelden raak ik nooit meer kwijt

Dan vraag ik mezelf af
Hoe zou het zijn gegaan
Als ik toen wist wat ik nu weet
Zou ik dan hier nog zo staan

De vraag zal blijven
Het antwoord schiet tekort
Ik hou je foto stevig vast
Hoop dat het ooit weer
Ooit weer morgen wordt

Ook al kan ik jou
Nooit meer naar morgen brengen
Ik hoop dat iedereen
Elk woord over jou hoort
Om een ander naar morgen
Te kunnen brengen
Hoop dat het ooit weer
Ooit weer morgen wordt

Hoop dat het ooit weer
Ooit weer morgen wordt

Hoop dat het ooit weer
Ooit weer morgen wordt