



De Montessoriband is klaar voor vrijdag.

FOTO ELLA TILGENKAMP

Een vette beat en wat violen

DOOR SUZANNE JEKEL

PURMEREND - Een eigen schoollied. Welke basisschoolleerling wil dat nu niet? Een vette beat, wat violen en een goede stem, en je bent al halverwege. Gisteravond werd het door leetlingen gemaakte schoollied van de Montessori-school in Purmerend gerepeteerd. Het enige wat miste, was een drummer.

Zachtjes klinkt er een C-akkoord op een gitaar. Verderop zingen wat losse tonen van een keyboard. De testtikjes van de zangers op de microfoon weer-

galmen als voetstappen door de versterkers. Nog even, en dan begint de repetitie van het schoollied van de Montessori-school.

Het koor, dat uit zo'n vijftien scholieren bestaat, frommelt onrustig met het blaadje waar de songtekst op staat. Sommigen staren voor zich uit, anderen kijken bewonderend naar leadzangeres Morena Schwarzwaldler. De twaalfjarige zat vorig jaar nog in groep acht, inmiddels is ze op de middelbare school in Hoorn te vinden.

„Het lied ontstond vorig jaar, toen ik nog op deze school zat”,

vertelt Morena. Met haar lange bruine haar en *leeuwenwimpers* heeft ze wel wat weg van Jennifer Lopez. „Maar het nummer wordt pas vrijdag opgevoerd, dus vroeg de school of ik een aantal keer terug wilde komen om te zingen. Ik vind het leuk om weer terug te zijn.”

Marco Emmerig, de man die het nummer componeerde en de leerlingen begeleidde met het bespelen van hun instrumenten, legt uit hoe het lied tot stand kwam: „Alle leerlingen werd gevraagd een lied te schrijven, of in ieder geval een aantal losse zinnetjes op papier te

zetten. De leukste zinnen koos ik uit en bracht ik samen in dit nummer. We zijn gaan oefenen met scholieren die een muziekinstrument bespelen of die kunnen zingen.” Zangeres Morena begon aanvankelijk achter de piano: „Maar zingen vind ik leuker.”

De rest van de avond wordt gebruikt door de muzikanten om alle noten, akkoorden en stukken tekst in het hoofd te krijgen. Vrijdag is de opvoering. Het is nog even afwachten wat de medeleerlingen van het lied vinden, maar één ding is zeker: het nummer swingt de pan uit.